

Zeesteeg dames worden 9^e in Muiden

Vrijdag/zaterdag, 2-3 november

De meiden en stuurman maakten zich afgelopen vrijdag weer op voor hun allerlaatste race in de Zeesteeg 'Muiden-Pampus-Muiden'. We moeten zaterdag laten zien wat ze waard is, we hebben een pracht seizoen achter de rug met mooie prestaties en moeten het jaar extra goed afsluiten! MPM (Muiden-Pampus-Muiden) is de laatste race op de sloeproekalender waar we 7,4 kilometer moeten sprinten en om het eiland 'Pampus' heen roeien. Het belooft een mooi weekend te worden!

Vrijdag

Hinke en Jeanet vertrekken 's middags al op tijd richting Muiden. De zeetjalk de Confiance uit Harlingen waar we dit weekend samen met de heren van de Twirre en aanhang overnachten, ligt al op ons te wachten. We mogen onze spullen alvast aan boord brengen van de schipper Jan Willem. We kennen hem nog van de HT-race afgelopen mei. Een slaapzak belandt in plaats van op de boot in het water. Oeps! Twee dappere mannen die het zien, gaan gelijk door hun knieën op de steiger om 'm uit het water te redden: welkom in Muiden! De rest van de bagage komt gelukkig droog aan boord. Snel even een paar appjes om een andere slaapzak te regelen. Gelukkig heeft Linda er nog eentje liggen. Als alles aan boord is gaan Hinke en Jeanet de toerist uithangen in Muiden.

Hendrikes, Amy en Angelique arriveren 's avonds om 20.00 uur. We spreken af bij de kraan om de Zeesteeg te water te laten. Als ze bijna in het water ligt, raken we een beetje in paniek: zitten de dopjes er wel in? Als dat namelijk niet het geval is, loopt ze straks razendsnel vol met water. Amy stapt aan boord, terwijl de Zeesteeg nog in de kraan hangt, Gelukkig, ze zitten erin! Vervolgens krijgen we een sleepje naar de ligplaats waar de Zeesteeg vannacht moet liggen, samen met heel veel andere sloepen. Het is nog een heel gedoe om veilig aan wal te komen over en door alle sloepen heen en door de regen is alles erg glad. Gelukkig gaat het goed en komen alle dames veilig aan de vaste wal terecht. Als we weer bij de Confiance aankomen, heerst er al een gezellige drukte. Er is koffie en thee mét gebak. Erik (Twirre) viert zijn 24e verjaardag en Remco (Twirre) is maandag jarig:gefeliciteerd heren! Even later voegt Zwaan zich later op de avond ook bij het gezelschap toe onder escorte van haar collega's van de politie.

We maken er een gezellige avond van! Met elkaar wordt de strategie voor morgen besproken Merijn (Twirre) vindt dat we het rondje Pampus toch wel in 45 minuten kunnen doen. Wij vinden deze inschatting wel een beetje te optimistisch. Wij zijn namelijk steeds van een uur uitgegaan. "Oh ja, jullie zijn met z'n zessen i.p.v. 8" hè, zegt Merijn. Hij komt erop terug en uiteindelijk komen we er samen op uit dat we het met de voorspelde weersomstandigheden in toch wel in 53 minuten moeten kunnen doen. Onze grote concurrent 'De Rode Draak' moeten we ook voor blijven in het klassement. Onze stuur, Hendrikes rekent uit dat we 4,5 minuut sneller dan hun moeten roeien. Het zou mooi zijn als zij 5 minuten voor ons starten, dan hebben we tijdens de race iets om naartoe te werken en moeten dus rond dezelfde tijd over de finish komen.

We nemen één wijntje voor de spanning en om 23.30 uur vertrekken we naar onze kooien om toch een goede nachtrust mee te pikken.

Zaterdag

De wekker gaat om 7.00 uur alweer af. Hinke en Angelique waren al een tijdje wakker. Om de beurt even snel wassen en aankleden en dan een lekker ontbijtje. Daan is al druk in de weer om iedereen te verzorgen, wat een topper is het ook! Na het ontbijt lopen we weer richting de Zeesteeg om haar om te roeien. Dit klusje is zo geklaard en nemen we aan boord van de Confiance nog rustig een bakje koffie. Linda en Rein komen ook binnen waaien en zo zijn we dan helemaal compleet voor vandaag.

Om 10.30 uur vertrekken we richting de sloep om ons klaar te maken voor de eerste race. We roeien rustig tussen de vele andere sloepen door naar een plaatsje achter de startlijn. Het is een gezellige drukte, maar voelen ook de wedstrijdspanning.

De opstelling van vandaag is: Hendrikes stuurt, Hinke en Linda op slag, Zwaan en Amy daarachter en in de boeg Angelique en Jeanet. Het is onverwachts prachtig weer en er staat weinig wind. Vanaf 11.00 uur wordt er gestart met drie sloepen tegelijk. Onze start is om 11.08 met de Sir Lancelot Skinner uit Harlingen en Moos uit Amsterdam.

Er wordt nog het een en ander verteld door de speaker en dan ineens wordt er heel onverwacht afgeteld: 5, 4, 3, 2, 1...En daar gaan we! We zijn ondanks de gekke start toch snel weg en concentreren ons op de 4 zeemijl lange race, bijna 7,5 kilometer. Niet zo lang als andere wedstrijden, maar we moeten hier in één lange sprint het parcours roeien en mogen niks bewaren: het snot voor de ogen roeien!

De hele heenreis naar Pampus zijn we aan het vechten om de Sir Lancelot Skynner naast ons te houden. Zij zijn met acht dames, maar hebben duidelijk moeite om voor ons te komen. Het is stuivertje wisselen, de ene keer liggen ze bijna voor ons, de andere keer liggen wij voorop. We horen hun stuurvrouw roepen dat wij toch maar met zijn zessen zijn en vindt dat ze ons voor moeten blijven. Maar voor ons is dit een extra kick om nog een tandje bij te zetten. Kom op, roept Zwaan!

Met de adrenaline gierend door onze aderen door deze prachtige strijd zetten we de Zeesteeg er uiteindelijk dan echt voor en maken we een gat tussen de beide sloepen. Wauw, dit geeft zo'n kick: met z'n zessen, acht dames eruit roeien in een soortgelijke sloep! Dan roeien we om Pampus heen en zijn weer op de terugreis naar Muiden. Het is een drukte van belang met al die sloepen. Voor onze stuur een uitdaging om ons door die drukte van de armada heen te koersen. We roeien in ons wedstrijdtempo door en moedigen elkaar aan. We mogen nu niet inkakken, we moeten blijven sprinten! Hinke roept nog: We moeten laten zien wat de Zeesteeg waard is, kom op! We streven er naar om voor de finish de Rode Draak in te halen. Dit wordt nog een hele kluit, maar is niet onmogelijk! We halen een hele hoop sloepen in. Op een gegeven moment roept Hendrikes dat de Rode Draak op 500 meter zit. Dit geeft een extra boost: we moeten er naartoe roeien! Ondertussen horen we Rein, Daan, en de heren en dames van de Twirre ons aanmoedigen: dit is fijn en motiveert! Het gaat met de Draak wordt steeds kleiner, maar het lukt ons net niet, met een klein verschil van bijna 3 sloeplengtes, ze in te halen. Jammer, maar we weten wel dat dit goed genoeg en dat we ze hebben verslagen in het klassement. We hebben echt alles gegeven en het eerste rondje in 48 minuten 24 sec. geroeid. Dit is ook binnen de tijd die we gister met Merijn hebben afgesproken: hij kan trots op ons zijn!

Na de finish wriemelen we ons weer tussen de herensloepen terug naar de steiger en gaan aan boord van de Confiance om bij te komen en wat te eten. De energie moet bijgevuld worden. Tijd om over de zojuist geroeide wedstrijd na te praten, te ontspannen en bij te komen. Straks moet er nog een keer geracet worden! Ook moedigen we de heren van de Twirre bij de finish aan: kom op mannen! Veel tijd om na te kletsen met de heren is er niet, want we moeten ons alweer snel opmaken voor de tweede race.

Om 14.00 uur staat de tweede start op de planning. We zijn al op tijd in de sloep en roeien als eerste damesteam naar de steiger achter de startlijn. De Sir Lancelot Skynner uit Harlingen komt naast ons liggen en we grappen wat heen en weer. We moeten maar niet weer zo snel roeien als zonet, zegt een roeier. We beloven plechtig ons uiterste best te doen... (not!). We starten wederom samen met deze sloep en Moos uit Amsterdam. Heel apart, nu zijn we straks weer in gevecht met de Sir Lancelot Skynner! We hopen ze dit keer wat sneller te pakken! We liggen nu niet in het midden, maar aan de linkerkant van de startlijn. We zijn een stuk geconcentreerder, omdat de start bij de eerste race wat onverwachts ging. Maar we gaan er weer prima vandoor!

Het is iets kouder en het motregent een beetje. Ook de wind is wat gaan aanhalen, maar we hebben de wind de heenweg mee en hebben er dus geen hinder van. We roeien al snel in ons wedstrijdtempo: het gaat lekker! De Skynner laten we gelukkig een stuk eerder, halverwege Pampus, achter ons. Op naar het eiland, schreeuwt Hendrikes. We ronden het eiland en zien hier nog een zeilboot die ineens dwars door het wedstrijdveld wil varen. Angelique vraagt zich hardop af of die mensen wel door hebben dat er een wedstrijd aan de gang is. Ook net na de tweede boei is er veel gedoe. Hendrikes waarschuwt voor een riem in die aan stuurboordzijde in het water ligt. Even later maakt de Icterus een verkeerde inhaalmanoeuvre, ze willen ons aan de binnenkant inhalen wat niet mag en waardoor wij, en daardoor ook weer andere sloepen, behoorlijk gehinderd worden. Veel gefoeter en geschreeuw heen en weer. De riemen slaan tegen elkaar, wat een gedoe! Stuurboord kan hierdoor even geen slagen maken, terwijl we deze kracht toch echt nodig hebben om te presteren! We proberen ons hier niet al te veel door van de mik te brengen en moeten het juiste slagtempo weer oppakken. Met tegenwind gaan we weer terug richting Muiden.

Dit gaat iets lastiger dan op de heenweg. Nog twee kilometer, net zo ver als het kanaal in Makkum, roept Hendrikes op een gegeven moment. Dat geeft een boost energie en we bikkelen door. Weer

terug in het kanaal is het een drukte van belang. Er staat enorm veel publiek op de kades en boten ons aan te moedigen. Ook Rein en de heren en dames van de Twirre horen we weer schreeuwen: dit geeft nét dat laatste beetje energie die we nodig hebben voor de allerlaatste meters in onze Zeesteeg. De toeter klinkt voor ons op 51 minuten en 13 sec. Wéér nét niet de Rode Draak ingehaald, maar zaten dit keer wel dicht op ze. Met het oponthoud en de wind tegen op de terugweg is het niet veel slechter dan de eerste race en wederom binnen de afgesproken 53 minuten! Merijn mag weer trots op ons zijn!

Met snelheden van 9.2 en 8.7 km/u hebben we ons in de voorlopige uitslag naar een 9e plaats in het algemeen klassement geroeid. Het seizoen hebben we afgesloten met een 2e plaats in de 2e klasse wat een hele mooie prestatie is en een mooie afsluiting in de Zeesteeg. We stappen dan ook dik tevreden onder de douche om de vermoeidheid van ons af te spoelen.

Kort daarna is het alweer tijd om de Twirre heren over de finish te schreeuwen. Na een heerlijke, gezamenlijke en met liefdevolle bereide maaltijd van zuurkool en boerenkool maken we er nog een mooi feestje van in de meer dan gezellige feesttent. We genieten van alles wat er gebeurt en gaan tot in de kleine uurtjes door.

Zondag

We hebben besloten om niet meer met de brakke race mee te doen. Gisteravond is de sloep al gekraand, met onze grote dank aan de organisatie van MPM die ons te hulp schoot, nadat we voor een te vroeg gesloten sluisdeur terecht kwamen. Het weer is troosteloos en we kijken nog even bij de start van de damessloepen die wel nog het lef hebben om het rondje Pampus te trotseren. In de kletterende regen en hagel pakken wij onze spullen in om lekker op tijd te vertrekken.

Hendrikes, Amy en Angelique zorgen dat de sloep weer in Makkum wordt afgeleverd. Roland en Diana zullen er voor zorgen dat de sloep netjes wordt afgeleverd bij roeivereniging Okke Hel. Wij gaan volgend jaar verder met ons nieuwe avontuur in de Pulp Fiction, maar kijken ook terug op een prachtig jaar met mooie prestaties! Totaal hebben we drie bekens binnengesleept waar we best trots op mogen zijn!