



6 juni Kaagrace ~ Warmond

Het is altijd een stukje rijden voor ons, dus de dames roeisters en heer stuur zijn vanmorgen rond 6.30 uur al in de auto gestapt voor de tocht naar Warmond. Een reis die we graag maken, want de Kaagrace is een prachtige afwisselende race in een uniek natuurgebied over de Kagerplassen en langs een aantal eilandjes. Daarbij is het weer de eerste race na Lemmer en de HT die deze keer wel weer meetelt voor ons klassement.

De auto wordt geparkeerd en we gaan met het pondje over naar het eilandje waar de Kaagsociëteit gesitueerd is. Diverse teams zitten al ontspannen aan de (sterke) koffie en de thee. We bekijken de route op de route kaart en constateren dat we een heel stuk tegen de tocht wel pittige wind in moeten roeien. We gaan ons er maar geestelijk op voorbereiden. Dit kunnen wij, we hebben de afgelopen weken veel wind te verduren gehad op het IJsselmeer.

Vlak voor de start stappen we in de Pulp Fiction en we peddelen rustig richting de omgeving van de startlijn waar we nog even aanmeren. We zijn ontspannen en we grappen en dollen er wat op los met de nabij liggende sloepen. De Gigs starten als eerste en daarna zijn de damessloepen aan de beurt. Er wordt in drie startgroepen van 10 sloepen tegelijk gestart. Wij mogen in de laatste startgroep aan de bak.

De indeling voor vandaag is als volgt: Hendrikes stuur, Zwaan en Petra op slag, dan Karin en Djoke op bankje 2, daarachter Nienke en Sietske en Vollie en Jeanet in de boeg. We maken ons los van de kade en roeien rustig op richting start. We horen de starter aftellen en Hendrikes roept "Let Op!!" , hij telt hardop mee "4,3,2,1 start!" Onze start gaat prachtig. We zitten heel snel in ons wedstrijdritme. Het eerste stuk van de route voert ons langs het Zweiland richting het Norremeer. We hebben de wind lekker mee en moeten technisch goed roeien en lange slagen maken om zo veel mogelijk rendement uit onze slagen te halen. Onze concurrenten uit Sneek roeien achter ons en we proberen steeds verder van ze weg te roeien. De Zeeuwse dames van de Paardekreek jagen ons mooi op. Bij het eerste eiland proberen ze ons zelfs van alle kanten in te halen, maar dat laten we niet toe.

Nu voelen we de eerste wind tegen. Het is een mooie voorbereiding op het lange stuk terug langs de start en over 't Joppe die we nog voor de boeg hebben. Het wordt een pittige. Maar nu kunnen we nog even in de luwte om het eiland Oude Kooi roeien en kunnen we even tijd nemen voor een snelle slok drinken. Deze is broodnodig, want we duiken eerst een brede

ONZE SPONSOREN:





sloot in om weer een eiland te ronden. Hier is bijna geen wind en erg warm. Daarna roeien we via Kever richting Spijkerboor weer terug richting Zweiland.

We voelen direct de wind in onze rug en zetten ons schrap voor het pittige stuk die we nu voor de boeg hebben. Hendrikes telt ons in het ritme en hamert er op dat dit het belangrijkste stuk voor ons is. Hier moeten we het verschil maken. We roeien voor wat we waard zijn. Het gaat niet vanzelf, alle krachten die we hebben moeten nu gegeven worden. "De Lytse Bear ligt op 400 meter voor ons, bewaar niks!" roept Hendrikes. Dit geeft een boost en we maken rake klappen. De afstand tussen de Pulp Fiction en de Lytse Bear wordt kleiner en kleiner. We horen de stuurvrouw haar meiden al aanmoedigen. Dan gaan we er voorbij. "laat ze niet in de luwte komen roept Hendrikes. We trekken nog steeds hard aan de riemen. We willen dat natuurlijk niet laten gebeuren!

Er wordt een gat geslagen en we komen weer over de startlijn voor de sociëteit. We zijn er echter nog niet. Nog steeds moet er een heel stuk tegen de wind in geroeid worden. "Niet inkakken nu, zet door!" roept Hendrikes en hij blijft er op hameren hoe belangrijk dit stuk is voor ons. Met het "swit op t gebit" gaan we maar door, hopen dat er snel een einde aan komt. Die komt gelukkig als we in de Grote Sloot in roeien. Ook nu zijn we er van bewust dat we niet kunnen rusten. We moeten weer lange slagen maken. We roeien nu weer een beetje in de bewoonde wereld en we horen mensen op de kant naar de race kijken en applaudiseren. Leuk!

Dan moeten we nog om de Zwanenburgerpolder roeien en weten dat we nu in de laatste fase van de race zitten. Nog een kilometer ligt er voor ons en we roeien keihard door. We ronden de polder moeten nog even een heel klein stukje tegen de wind in terug richting de finish roeien. Dan na 1 uur en 46 minuten klinkt voor ons het eindsignaal. We puffen even uit en zien de Lytse Bear ongeveer anderhalve minuut achter ons finishen. Oeh...dat wordt spannend straks bij de uitslag.

Na de race is er voor Karin, Jeanet en Sietske geen tijd meer om uitgebreid uit te rusten. Karin moet nog optreden in sneek, dus springen zij gelijk vanuit de sloep in de auto. Sietske vergeet hierdoor zelfs haar tas, telefoon en portomonnee. De rest van het team heeft wel de tijd om bij te komen en genieten in het zonnetje van een ijskoud biertje. Deze smaakt prima,

ONZE SPONSOREN:





liggend tussen de herenteams die zich nu bananen-etend en uitgebreid billen-smerend voorbereiden op hun race.

Om 14.55 roeien we richting de kraan, de mannen van de kraan vinden dat we wat laat zijn en hijsen ons er meteen uit. Hendrikes is dan zelfs nog onderweg met de trailer en na wat heen en weer geschreeuw komt het toch allemaal in orde. Tijdens het douchen wordt opgemerkt dat we wel een heel hecht team zijn. Vollie besprenkelt iedereen met parfum, Nienke leent de handdoek van Petra die vervolgens weer een bh van Zwaan leent en de föhn gaat van hand tot hand. Ja hoor, zo doen wij dat!!

Als iedereen weer fris en fruitig in de make-up zit is het beginnen met genieten en wachten op de prijsuitreiking. Dit is geen straf, want het zit er heerlijk en gezellig in het zonnetje op het Kagereiland. Vóór de prijsuitreiking word er eerst een verloting gehouden met sloeproei gerelateerde "gadgets" . We zijn zelfs de gelukkige winnaars van een mooi waterdicht tonnetje. Omdat het allemaal erg lang duurt trekken Zwaan en Djoke het niet meer en lopen richting het toilet. Op de terugweg worden ze opgehouden door een stel grote mannen. Tot zij opmerken dat Vollie met een beker rondloopt en wij ook prijs hebben. Ze rennen naar voren, maar zijn toch te laat. Het mag de pret niet drukken, want we zijn 1e geworden in de Hoofdklasse. Daarna volgt het wachten op de uitslag van het Algemene Klassement. Het duurt ongeveer 20 minuten voordat we eindelijk het verlossende woord horen. Een nog grotere beker dan daarnet mogen we komen ophalen. Ook hier zijn we 1e geworden. Een fantastisch resultaat, want dit betekent dat we weer volop mee doen in de race voor het Nederlands Kampioenschap!!

Uiteraard moet dit gevierd worden. En zo komt het dat de IJsselmeerminnen het licht uit doen op het Kagereiland, en met heel veel pitstops uiteindelijk s'avonds laat weer thuis komen.

ONZE SPONSOREN:





De opstelling van de Kaagrace (van boeg naar slag)

BB SB

Jeanet, Vollie
Sietske, Nienke
Djoke, Karin
Petra, Zwaantje

ONZE SPONSOREN:



BONSINK
Yacht Painters b.v.



Makkum.nl
gem. Súdwest Fryslân



Heineken



SanCo Projects
Evaporators & Dryers

Flinter

Roeivereniging de IJsselmeerminnen
☎ Hendrikes Adema (voorzitter) 06-23364446
🐦 @ijsselmeermin
📘 www.facebook.com/IJsselmeerminnen



ONZE SPONSOREN:



BONSINK
Yacht Painters b.v.



Makkum.nl
gem. Súdwest Fryslân



SanCo Projects
Evaporators & Dryers

Flinter