

20 september 2014 ~ Veerse Meer Race – Kortgene ~

Vrijdagmiddag- en avond zijn we naar het prachtige Zeeuwse Kortgene afgereisd. We overnachten in een luxe villa zodat we op zaterdag fris en uitgerust de wedstrijd kunnen beginnen. Het is weer de eerste wedstrijd na de zomervakantie en we zijn gedreven, maar ook een beetje gespannen. Hoe zal het weer gaan na de zomerstop?

Na een heerlijke nacht laten we de Pulp Fiction in het zoute water kranen. We krijgen een sleepje naar de start, waar Petra haar stuurmanskunsten nog even kan laten zien. Dan nog even alvast wat spullen in de sloep installeren, dan is dat maar weer klaar. We gaan weer naar onze villa, om even te relaxen en geestelijk voor te bereiden op deze wedstrijd. Amy heeft de weg dan ook naar Kortgene gevonden, wél met een toeristische route langs Veere, maar dat mag de pret niet drukken.



Na het palaver gaan we in de sloep en maken ons op voor de 17 kilometer lange wedstrijd die komen gaat. Het weer is goed, er staat weinig wind en we zijn met deze temperatuur blij dat het wat bewolkt is. De starter heeft zich goed verdiept in de teams en het klassement en vertelt voor de start interessante wetenswaardigheden over de sloep. We hebben vandaag startnummer 18 en als we ons losknopen van de steiger gieren de zenuwen door onze keel.

Vandaag is de opstelling: Hendrikes stuurman, Hinke en Petra op slag, dan Zwaan en Amy, daarachter Nienke en Djoke en in de boeg Angelique en Jeanet. We starten samen met de Beluga uit Sneek. Als

ONZE SPONSOREN:



Roeivereniging de IJsselmeerminnen
☎ Hendrikes Adema (voorzitter) 06-23364446
@ijsselmeermin
www.facebook.com/IJsselmeerminnen

de starter eindelijk aftelt gaan we met een mooie start de haven uit om daarna het Veerse Meer op te gaan. We hebben het lastig om in ons wedstrijdritme te komen en Hendrikes moet steeds temperen om ons rustig te houden. We zitten wel mooi net achter de Beluga en richten ons op de sloepen die voor ons liggen. Hendrikes noemt de namen van de sloep als we dichterbij komen en geeft ons de afstand die tussen ons in zitten. Zo weten wij of we op de sloep inlopen en of we ze kunnen inhalen.



Het is warm in de sloep. Het kleine beetje wind wat er waait komt tot de keerboei ongeveer halverwege van bakboordzijde. We moeten een eilandje ronden waar het vrij druk is met sloepen en we kunnen hier ook een aantal inhalen. De Beluga zit nog steeds nét voor ons en de Lytse Bear uit Joure ligt op ongeveer 400 meter. We lopen maar langzaam op ze in. Door de gekke stroming die er in het water is blijft het opletten voor de slagdames om het ritme te houden. Er wordt goed gecommuniceerd en we peppen elkaar op. "Hou de slag lang, let op slag, blijf kracht op het blad houden". We bikkelen zo door op de terugweg op het Veerse Meer. De meiden van Sneek hebben een kluit aan ons...maar wij ook aan hun. Ze blijven maar voor ons zitten!



Vlak voor de laatste keerboei lijken we eindelijk er voor langs te kunnen. Bij het ronden van de boei is er zelfs wat onderling gedoe met riemen die in elkaar komen. We worden rázend, we willen nu zeker eerder over de eindstreep komen dan de Beluga.

We knallen met alles wat we hebben richting de finish, wat uitmondt in een prachtige strijd tussen ons, de Beluga én de Lytse Bear. Volgens de speaker is het prachtig om te zien voor het publiek. Wij kunnen alleen maar doorroeien tot we eindelijk de toeter horen wat voor ons het signaal is dat we nét achter de Beluga gefinisht zijn. We hebben een mooie tijd van 1 uur en 51 minuten rond geroeid. We weten dat we niet eerste zijn geworden, we moeten afwachten of we goed genoeg geroeid hebben voor een tweede of derde plaats. De andere teams hebben vandaag super geroeid!

ONZE SPONSOREN:



Roeivereniging de IJsselmeerminnen
☎ Hendrikes Adema (voorzitter) 06-23364446
@ijsselmeermin
www.facebook.com/IJsselmeerminnen



We puffen even uit en kijken naar de andere dames en herenteams die binnenkomen. Daarna peddelen we met de sloep naar de kraan en gaan na het kranen weer heerlijk douchen en bijkomen van de race. Om 17.30 uur gaan we richting de tent waar de prijzen uitgereikt worden. We hebben de 2e prijs in onze klasse, prachtig! Als de uitslagen briefjes worden uitgereikt zien we dat we ook 2e overall zijn geworden. We hebben het super gedaan in dit sterke deelnemersveld!

Volgende week gaat onze strijd voor het Nederlands Kampioenschap door in eigen huis. We roeien dan in ons mooie Makkum. U bent van harte welkom om ons aan te moedigen.



ONZE SPONSOREN:

