

IJsselmeerminnen winnen Kameleonrace!

Terherne, 28 juni ~ Kameleonrace

Al de hele week houden een aantal dames het weer in de gaten. Vorig jaar was het door de enorme harde wind een erg zware race. De berichten lijken nu qua windkracht een stuk gunstiger. Als we echter bij het paviljoen aan komen, zien we witte kopjes op het meer. Oei...dat ziet er pittig uit! Maar het is niet koud én het zonnetje schijnt. We nestelen ons ontspannen op een loungebank met een kop koffie en een plak cake. Volgens de voorspellingen wordt het een regenachtige dag. We kunnen nu nog genieten van het mooie weer!

Rond 10.30 is iedereen aanwezig. Jolande (Berend Koster, Kampen) die vandaag invalt moet nog even haar bankje afstellen. Tessa (Najade, Franeker) die ons ook komt versterken, heeft al een paar keer meegetraind en kan zo plaats nemen. Om 11.00 uur is het palaver en beginnen de wedstrijdriebels toch te komen. We hebben er zin in! De race is 18 kilometer en verwachten er ongeveer 2 uur en 15 minuten over te doen.



De route

Vandaag hebben we de volgende opstelling: stuur is Hendrikes, Hinke en Linda op slag, Zwaan en Jolande op bankje 2, daarachter Djoke en Tessa, en Angelique en Jeanet in de boeg. We hebben vandaag startnummer 10, één minuut achter de Rode Draak. Als zij gestart zijn, roeien we rustig op naar de startlijn. Met de puntjes van de riemen in het water liggen we te wachten op het startsignaal en ondertussen wordt er wat achtergrondinformatie over ons omgeroepen. En dan mogen wij ook eindelijk los!

ONZE SPONSOREN:





We hebben weer een prima start! Het water van het Sneekermeer golft aardig. We moeten ons goed concentreren op de slag. Af en toe vliegen de spetters ons om de oren. Als dit een voorbode is op wat nog moet komen dan hebben we er een behoorlijke kluif aan vandaag. We laten ons niet gek maken en komen vrij snel in ons wedstrijdritme. We roeien naar de Rode Draak toe. We komen al vrij vlot naast ze. Hendrikes vraagt Martijn om wat ruimte te maken, want er is een zeilwedstrijd aan de gang en de zeilboten komen wel heel erg spannend dichtbij. De zeilers roepen nog dat ze met een wedstrijd bezig zijn. Uhm...wij ook hoor! Gelukkig gaat het allemaal goed.

Op de Zoutepoel halen we de Oksewiel 2 en de Mare Australis in. Het gaat heerlijk, nu richting de Heerenzijlbrug. Hier staat heel wat publiek om alle sloepen aan te moedigen. Hendrikes stuurt de Pulp Fiction er netjes doorheen. Stuurboord gaat langsij (riemen intrekken) en bakboord moet doorroeien. Het gaat super goed! We pakken ons ritme weer snel op en gaan door! We halen de Lytse Bear in. Kort daarna komt de Trewes 3 ons voorbij "maak het ze moeilijk, ga het gevecht maar met ze aan", roept Hendrikes. Ze lopen niet ver op ons uit. We kunnen ons mooi aan ze optrekken.

We moeten nu het Akkrummerrak door, hier wordt het meteen een stuk warmer. De wind was tot nu toe wel lekker verfrissend. We doen een drinkrondje en roeien lekker door. "Het gaat hartstikke mooi", roept Zwaan. Bij het Kameleoneiland komen de dames van d'Isela ons voorbij stuiven. We kunnen ons er maar even aan optrekken en moeten ze dan laten gaan. Ondertussen ligt de Trewes 3 nog vlak voor ons. "Het is ongeveer 2 en een halve sloeplengtes, mooi houden zo!", roept Hendrikes. Jeanet zegt "echt niet...we moeten ze terugpakken!" We roeien door, lekker in ons wedstrijdritme.

Dan zetten we weer koers richting de brug en zijn dan over de helft van de route. Dan zien we de dames van d'Isela voor ons een andere route nemen. Even is er verwarring, zitten zij fout, of zijn wij het? Hendrikes stelt ons gerust en meldt dat wij de juiste route hebben. "Concentreer je weer op je slag en ga door". We doen nog kort een eet- en drinkronde. Dit is handig voor de brug, want we krijgen daarna een flink stukje tegenwind.

Wederom staat er veel publiek op de Heerenzijlbrug en we horen Emiel en Froukje (de man en dochter van Zwaan) naar ons roepen. Wat fijn! Dat geeft altijd een positieve boost! Angelique wordt er zelfs wat emotioneel van. Onder de brug gaat nu bakboord langsij en roeit stuurboord door. Dit keer gaat het niet helemaal vlekkeloos en moeten we goed uitkijken dat we de brug niet raken. Gelukkig hebben we geen averij en kunnen we het goed oppakken.

ONZE SPONSOREN:



We moeten goed doortrekken, tegen de wind in over de Goïngarijster poelen richting het Sneekermeer. De Trewes 3 hebben we nog steeds in onze ooghoek en we roeien mooi met ze op. Boven ons wordt de lucht dreigend. Donkere onweerswolken stapelen zich op. Linda ziet een flits en we horen een donderslag. Oei...komt nu het akelige weer wat voorspelt wordt? Angelique spoort ons aan "kom op meiden, voor de bui binnen!". Gelukkig blijft het droog!



Op het Sneekermeer hebben we de wind op de zijkant. Dit roeit prettig in deze fase van de wedstrijd. De laatste keerboei komt in zicht en dan hebben we de laatste 500 meter richting de finish de wind helemaal mee. We moeten de slag lang houden en moedigen elkaar aan. We moeten álles wat we hebben nu geven! Op naar die finish! We horen de Trewes 3 voor ons finishen en weten dat we er nu ook snel zijn. Bij de pier moet bakboord nog even langszij om de bocht te maken en dan gaan we met onze allerlaatste krachten een laatste sprint in: op de finish a!. Na 2 uur en 5 minuten zijn we binnen. Prachtig!

Wat hebben we het goed gedaan. Iedereen heeft ook heerlijk geroeid, dit voelt goed! We dobberen naar het ponton waar we aanleggen. We nemen de tijd om de wedstrijd na te bespreken en te genieten. Hendrikes en ook Emiel heeft een koelbox vol lekkere dingen mee. Ook om te vieren dat we met de HT 6^e zijn geworden i.p.v. 8^e. De HT-commissie heeft deze week de uitslagen nog eens herberekend en kwam erachter dat ze een verkeerde berekening hadden gemaakt. Zij zorgen er ook voor dat alle teams de juiste bekertjes krijgen. Tessa bewondert na de race nog eens onze mooie sloep. "Het is net of ik op een cruiseschip het meer over ga" zegt ze.

ONZE SPONSOREN:



Dan wordt het tijd om de sloep te kranen. We zijn als laatste aan de beurt. Er is nog ruim de tijd om ons te douchen. Dan zoeken we weer een plek op de loungebank en genieten van de lekkere dingen van de BBQ en een frietje of hamburger. Vol spanning wachten we op de uitslag.

Om 17.00 uur is het dan zo ver. Als we horen dat de Beluga 2^o is geworden in onze klasse (1^e klasse), weten we eigenlijk al dat wij 1^e zijn. En ja hoor! We horen ons naam bij het uitreiken van de We zijn 1e geworden in de 1e klasse. Wederom een succes! Superblij nemen we de beker in ontvangst. Bij het uitreiken van de 1^o prijs overall (alle klassen doorelkaar) wordt het ook spannend. En dan horen we onze naam nog een keer! Ook hier zijn 1e van alle dames geworden! Hier mogen we een prachtige riem voor in ontvangst nemen. Djoke is helemaal blij, "we hebben een peddel gewonnen!" roept ze. Ook krijgen we een prachtig teambuildingsdag aan geboden voor het hele team. Dat is nog eens een leuke prijs!

We blijven nog even lekker nagenieten. We proosten op ons succes en dansen op de live muziek in het Paviljoen.



1^o prijzen

ONZE SPONSOREN:



Roeivereniging de IJsselmeerminnen
☎ Hendrikes Adema (voorzitter) 06-23364446
🐦 @ijsselmeermin
📘 www.facebook.com/IJsselmeerminnen



ONZE SPONSOREN:



BONSINK
Yacht Painters b.v.



Makkum.nl
gem. Súdwest Fryslân



SanCo Projects
Evaporators & Dryers

Flinter